

bevægelse.

Den påklædning havde været helt utænkelig, hvis hun stadig var i Jehovas Vidner. En tur på diskotek som ung var forbudt, ligesom vidnerne ikke fejrer hverken jul eller fødselsdage. Det var et trygt liv, hvis man holdt sig inden for rammer og regler. For Jette føltes troen og opdragelsen imidlertid som en spændende detrøje.

– Vi blev opdraget til altid at være søde og flinke, så vi kunne komme af med et budskab. Jeg var konstant bange for at gøre noget forkert. Falde igennem. I dag kan jeg bare være mig selv og være glad, siger Jette med et smil, der ikke lader én i tvivl.

Ny tidsregning

Jette blev gift med et andet Jehovas Vidne, Preben. De fik børnene René og Nikita sammen for henholdsvis 33 og 31 år siden. Og da Jette stod med sin nyfødte søn i armene, vidste hun, at han ikke skulle vokse op i Jehovas Vidner. Det blev hun hurtigt bekræftet i. For hun og Preben var uenige om opdragelsen i forhold til, hvad børnene måtte eller ikke måtte.

Som ung pige var Jette



▲ 16-årige Jette kunne ikke leve et ungdomsliv som sine klassekammerater med kærestere og fester.



▲ **Fotografering af glade mennesker har været Jettes passion i de 47 år, hun har drevet fotobutik i sin hjemby. Hun mener, at butikken blev en del af hendes redning. For i butikken oplevede hun mennesker i verden udenfor. Og den verden ville hun gerne være en del af.**

kommet i praktik hos Knuds Foto i Grindsted. Her blev hun oplært som portrætfotograf. Da Knud gik på pension, overtog hun butikken og døbte den i eget navn. Helt bogstaveligt blev butikken hendes vindue ud mod verden.

– Jeg mødte alle folk. Og jeg fandt ud af, at de slet ikke var, som jeg havde lært. De var jo rigtig søde. Havde jeg fået et rengøringsjob, havde jeg ikke opdaget det, siger Jette og ser både lettet og taknemlig ud.

Til jul et år hængte Jette lyskæder op i sit butiksvindue, men fik en reprimande af de Ældste. Det er dem, der bestemmer i Jehovas Vidner. Konfirmationsbilleder måtte hun heller ikke udstille. Hjemme knagede ægteskabet mere og mere, og da René var fem og Nikita to år, besluttede Jette sig for at flytte. Samtidig var det et farvel til Jehovas Vidner. Det er i dag 27 år siden.

– Den dag startede jeg en ny tidsregning. Alt var nyt. Måden at leve og tænke på. Jeg plejer at sige, at det var år et, og derfor er jeg kun 27 år nu, siger hun med et grin.

Latteren bliver afløst af alvor, for med bruddet mistede Jette sine tre søstre, som hun hidtil havde haft et nært forhold til.

– Det er en stor sorg for mig. Vi havde det skønt sammen som børn og unge. Og når jeg møder dem på gaden i dag, hilser de kun lige hurtigt og skynder sig væk, siger Jette, der fortsatte med at se sine forældre indtil deres død.

Hendes far valgte selv at forlade Jehovas Vidner, mens moderen ikke gik ud at forkynde eller til møderne. På den måde kunne hun se både Jette og sine andre døtre.

Takkebrev fra sønnen

Glæden over friheden opvejer dog tabet. Det mærker hun hver dag. Især da hendes børn blev teenagere, stod gevinsterne tydeligt frem. René og Nikita kunne leve et liv som andre unge med uddannelse,

fester og venner. Og de har begge takket Jette for deres frihed.

– Min søn skrev et brev til mig til min 50-års fødselsdag. Der stod, at han ville sige tak for det liv, jeg havde givet ham. Da var han 20 år. Det var stort, siger Jette, der også glæder sig på sin datters vegne.

Hun er lesbisk, hvilket hun havde været nødt til at undertrykke i Jehovas Vidner.

– Tænk, hvis min datter skulle have levet et helt liv som forkærbet på grund af sin seksualitet. Min og mine børns



▲ Jette som 8-årig. Selvom hun ser glad ud, var det en barndom præget af frygt for, hvad der kunne ske, hvis hun ikke var et godt vidne.

frihed er ubetalelig, siger Jette, der endnu ikke har fået børnebørn på datterens side.

Men hun håber meget, at det sker inden alt for længe, da det er Nikitas ønske.

I dag er Jette gift med Jørgen, og hun driver stadig sin fotoforretning med mange glade kunder i butikken. Hun regner med at arbejde nogle år endnu og ellers bruge tiden på at være sammen med sine børn og børnebørn.

– Jeg stiller ikke de store krav. Jeg lader tingene komme. Så sker der noget godt. ♦



Af Marlene Grøftehaugemail@marleneg.dkFoto: Heidi Lundsgaard og privat

Jette Seidenschneur blev født ind i Jehovas Vidner, men valgte at forlade vidnerne for 27 år siden. Det var ikke noget nemt valg, men konsekvenserne ved at blive ville blive for store.



▲ Til Jettes 50-års fødselsdag takkede både René og Nikita for det valg, hun havde taget for dem om at forlade Jehovas Vidner.

hendes familie så til. En fin og højtidelig dag. Men også en begivenhed, som mange kirkegængere havde oplevet en del gange tidligere i deres liv. Sådan var det bare ikke for Jette Seidenschneur, der er farmor til Alba. For hende var det første gang, hun oplevede et lille barn blive døbt.

– Det var stort for mig. Jeg havde jo aldrig prøvet det før. Jeg tænkte: Nu er du som de andre.

Jette Seidenschneur sidder ved sit køkkenbord i hjemmet i midtjyske Grindsted og fortæller om oplevelsen. Hun dupper en tåre i øjenkrogen væk med en pegefinger. Bag hende står en kommode med billeder af familien – heriblandt lille Alba, der i dag er tre et halvt år gammel og siden har fået lillebror August.

For 63 år siden blev Jette født i en ganske almindelig familie. Men da hun var tre år, valgte hendes forældre at blive Jehovas Vidner. Og når hun tænker tilbage, er det følelsen af angst, der sidder stærkest i hende.

– Jeg var bange for alt. For hvad der kunne ske, hvis jeg ikke var et godt vidne. Mine søstre og jeg skulle gå ud til folks døre og forkynde vores tro. Engang kom en mand ud og skældte min far voldsomt ud. Det var ikke rart, siger Jette og ryster lidt på hovedet.

Hun er klædt i smarte, røde ruskindstøvler, cowboybukser og en bluse med vide, blomstrede ærmer.

– Jeg elsker de her ærmer, siger hun leende og løfter armene, så stoffet bliver sat i

Jette forlod Jehovas Vidner:

I dag kan jeg bare være mig selv

Barndommen i Jehovas Vidner var et broderi af angst, skyld og dårlig samvittighed. Jette Seidenschneur vidste tidligt, at hun måtte ud i verden på den anden side – også selvom prisen ville blive høj. I dag ved hun, at bruddet har været det hele værd.

Det var søndag, og orglet brusede i Vor Frelser Kirke i Esbjerg. Inde bag murene sad et ungt par med et lille barn i armene. Præsten havde duppet lille Albas hår med vand og officielt givet hende hendes navn, mens

Et liv i frihed

Tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune vil fortælle om sit tidligere liv som Jehovas Vidne, og hvordan hun kom ud i friheden.

Jette Seidenschmur var i 33 år en del af Jehovas Vidner og brugte megen tid og energi på, at leve som et rettroende vidne. Hun var bundet af et utal af forbud og regler, og efterhånden voksede drømmen om frihed.

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf og nyder tilværelsen.

Lyt til et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv.

Jette Seidenschmur



Torsdag den 10. oktober 2019.

Foredrag ved Jette Seidenschmur "Et liv i frihed" i Fjelsted Forsamlingshus kl. 14.30.

Jette Seidenschmur vil fortælle om sit tidligere liv som Jehovas Vidne i 33 år, og hvordan hun kom ud i friheden. Hun var bundet af et utal af forbud og krav, og efterhånden voksede drømmen om frihed.

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf.

Foredraget varer ca. 2 x 45 min.

Der bliver trukket et lotteri lige efter at foredraget er slut.

Det er et åbent arrangement. Først til mølle.

Pris kaffe, kage og foredrag kr. 75.00

Pris kaffe, kage, foredrag og spisning kr. 150.00

Tilmelding senest 4. okt. til Margit tlf. 2228 4467.

Et medlemskab af Fjelsted/Harndrup Pensionist- og Efterlønsforening koster 100,- kr. årligt.

Det er en aktiv forening, der bliver holdt 12 - 15 arrangementer om året, som er: bankospil i Aulaen på Fj./Harndrup skole, foredrag, underholdning, skiftevis i Fjelsted og Harndrup forsamlingshus, hel og halvdags busture ud i det Danske land.

Der bliver udsendt et blad 6 x om året: SENIORBLADET.

Er det noget for dig/er, så kontakt Formand Margit Larsen, Fjellerup på 22 28 44 67.

Et liv i frihed

tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune vil fortælle om sit tidligere liv som Jehovas Vidne, og hvordan hun kom ud i friheden.

Jette Seidenschnur var i 33 år en del af Jehovas Vidner og brugte megen tid og energi på, at leve op til et rettroende vidne. Hun var bundet af et utal af forbud og regler, og efterhånden voksede drømmen om frihed.

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf og nyder tilværelsen.

Lyt til et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv.



Jette Seidenschnur

Torsdag den 10. oktober 2019.

Foredrag ved Jette Seidenschnur "Et liv i frihed" i Fjelsted Forsamlingshus kl. 14.30.

Jette Seidenschnur vil fortælle om sit tidligere liv som Jehovas Vidne i 33 år, og hvordan hun kom ud i friheden. Hun var bundet af et utal af forbud og krav, og efterhånden voksede drømmen om frihed.

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf.

Foredraget varer ca. 2 x 45 min.

Der bliver trukket et lotteri lige efter at foredraget er slut.

Det er et åbent arrangement. Først til mølle.

Pris kaffe, kage og foredrag kr. 75.00

Pris kaffe, kage, foredrag og spising kr. 150.00

Tilmelding senest 4. okt. til Margit tlf. 2228 4467.

Et medlemskab af Fjelsted/Harndrup Pensionist- og Efterlønnsforening
koster 100,- kr. årligt.

Det er en aktiv forening, der bliver holdt 12 - 15 arrangementer om året, som er: bankospil i Aulæen på Fj./Harndrup skole, foredrag, underholdning, skiftevis i Fjelsted og Harndrup forsamlingshus, hel og halvdays busture ud i det Danske land.

Der bliver udsendt et blad 6 x om året: SENIORBLADET.

Er det noget for dig/er, så kontakt Formand Margit Larsen, Fjellerup på 22 28 44 67.